

An aerial photograph of a town built on a hillside. At the top of the hill is a large stone castle with multiple towers. Below the castle, the town consists of numerous houses with dark roofs and some with red brick accents. A river flows through the town, reflecting the buildings and the sky. In the foreground, there are several large, modern-looking buildings with dark roofs and white walls. The background shows rolling green hills under a clear blue sky.

DEN  
DOLLE  
LAVKI

**JULI - AUGUSTUS 2011**  
**KAMPDOLLE - Curfoz**

# VOORWOORD

Beste ouders,  
Beste Welp, Jongverkenner, Verkenner en Jin

Het is weer zover! Deze Dolle luidt officieel de voorbereidingen voor het nieuwe groot kamp in! De examens zijn (hopelijk) al achter de rug en zijn (hopelijk) ook tot een goed einde gebracht, dus wil dat zeggen dat we vanaf nu twee maanden mogen genieten van onze vrijheid!

Op dit eigenste moment is de leiding bezig met al de nodige voorbereidingen voor het groot kamp! Wees er maar zeker dat het weer spectaculair, ontspannend, verfrissend en niet-te-missen zal zijn! De kapoenen -want ze mogen dit jaar weer meestaat heel wat leuks te wachten, de welpen zullen het kampleven ontdekken en de jv's gaan voor het eerst van de echte uitdagingen als scout proeven!

De verkenners zijn al bijna echte anciens dus is er voor hen ook weer een extra uitdaging, namelijk de fietstocht richting de kampplaats. Ook voor de Jin is het dit jaar geen normaal kampjaar, zij gaan namelijk eerst nog op buitenlands kamp.

In ieder geval, wees voorbereid op alles! Aan eenieder die ooit al mee op kamp is geweest moet ik niks uitleggen, maar iedereen voor wie dit nieuw is: een groot kamp is geweldig! En dat zal het ook dit jaar weer zijn. Gewoonweg vies bom, af!

Tot snel,

De redactie

# INHOUD

Voorwoord	2
Inhoud	3
Woordje van El Patron	4
Belangrijk nieuws	5
Smaakmaker	6-7
Programma	8
Kampthema	9
Kampadres	10
Bagagelijst	11-12
Uniform	13
Kentekens	14
Best of: “Dje-kunt-et-nie-gelieve”	15
Best of “Zij hebben het gezegd”	16-17
Colofon	18
Medische fiche	19
Hopper	20

# WOORDJE VAN: **EL PATRON**

Beste ouder,  
Kapoen, welp, jongverkenner, verkenner of jinner

Dit maal geen woordje van Jeroen “El Patron” Dehaese, wel van zijn trouwe vazal, Laurens.

Jeroen heeft nog examens en deze Dolle moet uiteraard op tijd bij de drukker zijn. We konden helaas geen van beiden verplaatsen (noch het ter perse gaan, noch Jeroens examens) daarom neem ik het woord.

Eerst en vooral hoop ik dat iedereen zijn examens tot een goed einde heeft gebracht, zodat we kunnen starten aan onze welverdiende zomervakantie! Dat het bijna juli is, wil uiteraard maar één ding zeggen: dat het groot kamp dichterbij is als ooit.

De leiding heeft ook net de examens verteerd en schiet al meteen in actie om al de voorbereidingen voor en goed kamp in orde te brengen. De jinleiders in het bijzonder, bekommeren zich eerst om hun eigen kamp, naar Sardinië. De rest van de leiding zal zich bezig houden met het knutselen van inkleding, controleren van tenten en andere klussen.

Dit jaar is het ook onze negentigste verjaardag! Uiteraard willen we het nog eens duidelijk in de verf zetten dat onze scoutsgroep al negentig jaar de perfecte remedie is tegen verveling op een zaterdanamiddag. We doen dit op de bezoekdag (24 juli) met een barbecue en nog wat andere nevenactiviteiten. Via deze weg wil ik dan ook iedereen, ouders en sympathisanten, oproepen om talrijk aanwezig te zijn op ons “verjaardagsfeest”.

Een stevige linker,

Bedrijvige steenloper

# BELANGRIJK NIEUWS

Beste ouders,

Sinds dit scoutsjaar stelt “Scouts en gidsen Vlaanderen” de nieuwe medische fiche beschikbaar die sinds volgend jaar verplicht is. Dit naar aanleiding van een ongelukkig ongeval met een jonge scout vorig scoutsjaar.

We zouden dan ook met lichte drang willen vragen dat u deze lijst, die u bij deze Dolle krijgt, zeker in te vullen. De medische fiche achteraan deze Dolle is facultatief, maar het is geen enkel probleem als u deze toch invult en meegeeft. De administratieve romslomp (waarvoor we ons verontschuldigen) die dit nu met zich meebrengt, zal uiteindelijk leiden tot meer veiligheid voor uw kinderen.

Beste ouders en sympathisanten,

Naar aanleiding van de negentigste verjaardag van onze scoutsgroep, organiseren we op de bezoekdag een barbecue. Omdat we graag op voorhand een klein overzicht willen hebben hoeveel vlees we moeten voorzien werken we uiteraard met inschrijvingen. De richtlijnen hiervoor zullen weldra op de site: [www.lodlavki.be](http://www.lodlavki.be) te vinden zijn.

U kan dus maar beter onze site in het oog houden!

Hopelijk tot dan!

De leiding

# SMAAKMAKER

Godfried van Bouillon

Godfried van Bouillon was hertog van Neder-Lotharingen en één van de leiders van de Eerste Kruistocht. Keizer Hendrik IV van het Heilige Roomse Rijk besloot het hertogdom aan zijn eigen zoon Koenraad te geven en Bouillon en het markgraafschap Antwerpen aan Godfried. In 1089 kreeg Godfried dan toch het hertogdom in handen, als beloning voor zijn diensten in de oorlog van de keizer tegen de Saksen en tegen paus Gregorius VII.

Godfried zou al op jonge leeftijd vertrokken zijn vanuit Boulogne naar Bouillon. Sommigen beweren voor zijn gezondheid (hij zou als kind vaak ziek geweest zijn), de bossen van de Ardennen zouden hem goed doen. Daar werd hem geleerd hoe hij met wapens moest omgaan en hij werd voorbereid als leider van zijn toekomstig domein. Godfried was 16 toen zijn oom Godfried III overleed, maar kreeg alleen de zeggenschap over Bouillon en het markgraafschap Antwerpen.

In 1095 wordt het Concilie van Clermont-Ferrand gehouden. Paus Urbanus II en Pieter de kluisenaar roepen op tot het houden van een kruistocht ter bevrijding van Jeruzalem.

Godfried geeft hieraan onmiddellijk gevolg. Hij schenkt of verkoopt al zijn bezittingen, inclusief de burcht van Bouillon.

Begin juli bereikten de kruisvaarders de stad Jeruzalem om vervolgens het Beleg van Jeruzalem te beginnen. Op 15 juli 1099 viel Jeruzalem en was Godfried een van de eerste kruisvaarders die de stad binnentraden. Op 22 juli weigerde Raymond koning van Jeruzalem te worden, en werd Godfried in zijn plaats gekozen. Godfried weigerde tot koning gekroond te worden in de stad waar Jezus een doornenkroon had gedragen, maar aanvaardde wel de titel Advocatus Sancti Sepulchri (beschermer van het Heilig Graf).

Godfried stierf later aan de verwondingen die hij opliep tijdens een van zijn vele belgeringen.

# SMAAKMAKER



# PROGRAMMA

**14 JULI:** Schouwing. Zoals gewoonlijk houden we voor het kamp een schouwing om de bagage te verzamelen want we kunnen uiteraard niet alles meenemen op de trein! We spreken af om 16u aan het college. Iedereen is in perfect in uniform, zoals gewoonlijk.

**16 JULI:** Vertrek verkenners en jin. Zie dat jullie fiets in orde is en dat jullie een lunchpakket meepakken voor de eerste middag. Verder is en slaapzak, matje, onderbroek en wasgerief ook aangewezen, aangezien we in twee dagen richting Bouillon fietsen!

**19 JULI:** Vertrek kapoenen, welpen en jongverkenners. De jongste takken vertrekken met de trein. Afspraak om **XX uur** aan het station. Wees op tijd, de trein wacht niet! Vergeet ook zeker je lunchpakket voor de eerste middag niet!

**24 JULI:** Bezoekdag en BBQ/ viering 90 jaar Lod Lavki. Uitzonderlijk, voor het grote feest, begint de bezoekdag dit jaar om 12.30u. Vergeet je zeker niet in te schrijven voor de BBQ! De kapoenen vertrekken vandaag ook terug naar huis.

**28 JULI:** Einde kamp en aankomst van de leden in Hasselt is nog niet zeker maar deze worden ofwel op de schouwing, ofwel via de site meegedeeld. Het uur van thuiskomst voor verkenners en jin kan variëren. Het uur wordt geüpdatet op de site.



# KAMPTHEMA

Het kampthema is dit jaar, zoals af te leiden uit de “smaakmaker” niet “UFO’s” of “Smurfen”, maar wel “Kruistochten!

Omdat we dit jaar dicht in de buurt zitten bij het bolwerk van België's bekendste kruisvaarder, Godfried van Bouillon, konden we de kans toch niet laten schieten om ons helemaal onder te dompelen in de sfeer van de kruisvaarders!

Neem dus zeker je zwaard en helm, je trouwe ros en schild mee, want we gaan er stevig tegen aan! Het is de bedoeling dat we tegen het einde van ons kamp Jeruzalem helemaal veroverd hebben en er een “Lodlavkiaanse”-stad van hebben gemaakt!

We zullen overal onze vlaggen, schilden en tekens achterlaten. Iedereen zal ons aanbidden en “Lod Lavki” zal de nieuwe religie zijn!



# KAMPADRES

Voor de briefwisseling:

Kamp Bouillon:

Mr. Jean-Luc Bellevaux

Rue de la Bichetour 55

6832 Curfoz, Bouillon

Scouts Lod Lavki

Naam + Voornaam + Tak van uw zoon

In noodsituaties kan u op de volgende telefoonnummers terecht:

Groepsleider Jeroen: 0487/ 641092

Assistent Laurens: 0477/ 477554

Assistent Matthias: 0472/ 945982

Let wel, deze gsm's kunnen mogelijk afstaan maar spreek gerust een boodschap in en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

# BAGAGELIJST

## 1. Kleren (voor 10 dagen)

- \* uniform, helemaal in orde natuurlijk (elders in dit boekje staat de uitleg)
- \* sportkleren: shorts, sportschoenen, eventueel training
- \* zwemkleren: zwembroek, schoenen die nat mogen worden
- \* regenkledij: laarzen, regenjas, (eventueel regenbroek)
- \* voldoende ondergoed en extra kousen
- \* broeken (lange en korte)
- \* kleren die vuil mogen worden (eventueel zelfs weggegooid...)
- \* pulls (zeker ook een warme pull want 's avonds is het koud)
- \* T-shirts, hemdjes, polokes zodat je stijlvol je paella kan eten
- \* waterdicht stevig schoeisel; we zullen toch wel wat moeten afwandelen
- \* linnenzak voor de vuile was

## 2. Slaapgerief

- \* Veldbed, luchtmatras, maar GEEN groot plooiBED.
- \* Slaapzak en eventueel een deken (het is soms koud 's nachts)
- \* Pyjama
- \* Knuffelbeer

## 3. Toiletgerief

- \* Zeep, tandenborstel, tandpasta, scheergerief, kam, gel
- \* Voldoende washandjes en handdoeken
- \* Waskom
- \* Shampoo en alle mogelijke zalfjes om in vorm te blijven

## 4. Patrouille (niet voor welpen en jv's)

- \* 2 lege confituurpotten
- \* 4 keukenhanddoeken per persoon
- \* kompas
- \* tentverlichting, maar niets met gas en zeker geen kaarsen

## 5. eetgerief (enkel de Vk en Jin, niet voor welpen en Jv's)

- \* gamel, bestek en drinkbeker

# BAGAGELIJST

## 6. Allerlei

- \* Pen, papier en enveloppen om uw lief en aanverwante toestanden op de hoogte te kunnen houden van uw avontuurtjes in de bossen.
- \* Zonnebril, zonnecreme en pet
- \* Anti-insekten middel
- \* Identiteitskaart
- \* Lunchpakket voor de EERSTE DAG
- \* Fluo-vestje
- \* Pillamp met eventueel reservebatterijen

## 7. Algemene tips

- \* VK en Jin pakken alles best in een stevige rugzak gezien ze die nodig hebben op tweedaagse.
- \* Supporter voor Johan Vansummeren en niet voor Alberto Contador!
- \* Voorzie alles van een naamkaartje of etiket
- \* Steek de kleren die je eerst nodig hebt vanboven in je rugzak!
- \* Als je medicijnen moet nemen, schrijf je dit op je medische fiche en geef je deze medicijnen aan de leiding
- \* Medische fiche en sis-kaart worden afgegeven op de schouwing
- \* Hang niks aan je rugzak want dat gaat enkel maar verloren op de camion, je neemt beter een extra tas mee ipv je botten, matje en slaapzak aan je rugzak te binden.
- \* Als je reispilletjes moet nemen, neem je die een uur voor je vertrekt met de bus!
- \* Pak je rugzak zelf in, zo weet je waar alles steekt. Bespaart je eindeloze ruzies met je moeder achteraf. Je koopt haar trouwens beter een bloemetje.
- \* Als je gaat winkelen bij A&S Adventure, laat je lidkaart dan zien aan de kassa. De groep krijgt elk jaar een aankoopbon met een percentage van jullie aankopen.

# UNIFORM



Het is de traditie in onze groep dat we allemaal hetzelfde uniform dragen. En om zeker te zijn dat wel allemaal hetzelfde beeld van dat uniform hebben volgt hierna de ongelooflijk goede en juiste beschrijving van wat een uniform inhoudt.



Welpen, jongverkenners, verkenners en jin:

- Korte of lange uniformbroek
- Groene trui
- Bruine lederen scoutsriem
- Bruine, grijze of groene sokken (groene enkel voor welpen)



- Grijze das met dasring, opgeplooid of opgerold tot aan het dasschildje
- Beige uniformhemd



Mochten er nog problemen zijn, kan u altijd naar de leiding kijken die ten alle tijden in orde is met haar uniform.

Voor kentekens kan u zich trouwens altijd wenden tot de welpenleiding.



Let op! Voor de Lourdesreis vragen we extra aandacht voor de uniformpull. We zouden nog eens nadrukkelijk willen vragen dat iedereen er rekening mee houdt dat hij een groene trui heeft!

# KENTEKENS

Groepslintje van Lod Lavki komt net onder de schoudernaad van de rechtermouw is verkrijgbaar bij de leiding.

Patrouillelinten aan de linkerschouderklep. Deze worden nog uitgedeeld!

Takkenteken op de rechtermouw. Net onder het groepslintje

Het jaarteken, elk jaar een nieuw, draag je rechts vooraan net boven borstzak



Beloftekenteken, komt midden op de linkerborstzak. Enkel voor diegene die hun belofte al gedaan hebben

Dasschildje (verkrijgbaar bij de groep) komt op de grijze scoutsdas (verkrijgbaar in de scoutsshop)



- Groepsschildje (A): in de punt van je das  
Groepslintje (A): onder de naad van de rechtermouw van je hemd  
Takkenteken (A): op je rechtermouw, midden tussen groepslintje en elleboog  
Jaarkenteken (A): midden boven je rechterborstzak  
Nestschildje (W): op de linkermouw enkele centimeters onder de schoudernaad  
Wolventeken (W) midden op de linkerborstzak van je hemd, bruine wolf voor 1ste en 2de-jaars, grijze wolf voor 3de-jaars  
Beloftekenteken (JV+): midden linkerborstzak van je hemd als je je belofte hebt gedaan  
Patrouillelinten (JV+): aan de linkerschouder  
PL- of HPLinten (JV+): op linkerborstzak, wit lint aan weerszijde van het beloftekenteken  
Totem (T+): op je linkermouw, onder je patrouillelinten

A: Allen - W: enkel welpen - JV+: vanaf jongverkenner - T+: vanaf je totem

# BEST OF: DJE KUNT ET NIE GELIEVE

Hubie erg gehecht is aan zijn Filipinos.  
De jin graag decadent doet in Knokke  
Reygel graag tegen glazen deuren loopt bij de groepsleider zijn thuis  
Er een nieuwe dresscode bestaat: dresscode keunen  
De verkenners serieus ownen in kegelen.  
Leider Steven graag lange wandelingen maakt.  
Mariano Seghezzi terug in het land was.  
Hij samen met zijn broer bij zijn andere broer Tabaqui verbeef.  
Leider Hubie is een echte player.  
Het nieuwe kampnummer, Quinze Marins, zal weldra zijn intrede doen.  
Leider Daan graag 360°'s doet.  
Hij op kerstkamp ook sneeuwkettingen nodig had.  
Daan hem had gehad?  
FVC enorm veel van ganzen houdt?  
Karel de borden niet kon vinden in de keuken?  
Chef aan het wachten was op een vrachtwagen?  
Daan vaak "retotische" vragen stelt?  
Papa kapoen eigenlijk ook een ome kapoen is?  
De kapoenen zelf een eigenaardig beeld hebben op meisjes?  
Leider Reygel vanaf nu ook mag aangesproken worden met: "Mattie"  
De roze speedo terug hip is.  
Er bepaalde leiders volledig van de aardbodem verdwenen waren.  
Paredis echt een keel heeft om "u" tegen te zeggen.  
Hubie iets verloren heeft.  
Leider buikje een beetje zaagt  
De truffels enorm snel smelten.  
Simon super kan dansen.  
Gilles soms wel eens schoenen verliest.  
Er maar één beloftelied is, dat van Lod Lavki.  
Hubie soms niet in toom te houden is  
Dit bijna gedaan is

# **BEST OF: ZIJ HEBBEN HET GEZEGD**

Daan: “Grapski grapski”

Leider Matthias: “En jongens hebben jullie nog geen vriendinnetje?”

Dries De Cleene: “Nee, want meisjes zijn egoïsten en die kunnen niets.”

Maxim: “Jazzy”

Daan: “Ik hoopte dat Stier me duwde”

Arne Briers: “Ik doe BSO. Cryptische omschrijving, kunt ge dat eens anders verwoorden?”

Kapoen Dries: “Ik hou niet van meisjes, die zijn voor niets goed. Mijn papa zegt ook dat die niets anders kunnen dan koken en naaien.”

Jeroen: “Positief of negatief?”

Gilles: “Niet negatief.”

Floris Lisabeth: “Gooi die stenen in het vuur, dan krijgen we vuurstenen om het vuur van morgen aan te maken!”

Toon Warnants: “Wat is het verschil tussen Lissabon en Barcelona?”

Michiel: “Geef eens een voetje, iemand?...iemand?”

Michiel: “Kan iemand dat koord eens aangeven?...iemand?”

Matthias Bots: “Dat was een pagode, ik had daar een tekening van gemaakt, die is verdwenen.”

Keunen: “Als het thema piraten is, stop ik met scouts.”

Stefaan : “Jooooooooooooow!”

Daan: “Hoe heten die schoenen? Ushi’s?”



# **BEST OF:** **ZIJ HEBBEN HET GEZEGD**

Laurens: “Stier, hoe oud wordt uw bomma?”

Stier: “70,75 of 80”

Schaeken: “Technisch gezien is de frigo nu uitgevallen”

Arthur Weyens: “Tarte Gratin?”

Joris Gruyters: “Dat eerste cijfer van uw gsm-nummer, wat is dat?”

Stier: “Nul”

Willem Gruyters: “We zijn met 35, splits dat in partikels!”

Schaeken: “Haha, Stan is slaapdronken”

Stan: “Dronken? Nee, nee, ik slaap nooit dronken!”

Dries Van Aken: “Mijn tante is priester!”

Floris Bots: “Wie noemt er nu kardinaels?”

Stanislas “Chef” Debièvre: Die zijn anders slim

Gilles: Wat is de derde klinker in het alfabet?

Korneel Wilkin: “C”

Bart Gruyters: “Ik ben Bart Gruyters op Skype “

Willem Gruyters: “Zijn boven de slaapzalen?”

Willem Gruyters: “Hebt gij een repetitor voor uw auto rijden?”

Frederick Van Coppenolle: “Ja maar het was toen sneeuw ...”

Daan: “Nee, Karel, eruit! Eruit! Stap maar uit!”

# COLOFON

Den Dolle is het groepsblad van de scouts Lod Lavki Hasselt en verschijnt 6x per jaar.

Kampeditie/Lourdesdolle  
Jaargang 32  
2009-2010

Den Dolle heeft een vaste redactie:

Laurens Bots, Bart Gruyters en Maxim Hoebreckx

Foto's van:

<http://www.google.be>  
<http://www.lodlavki.be>

Verantwoordelijke uitgever:

Laurens Bots  
Lentestraat 10  
3500 Hasselt

# MEDISCHE FICHE

(gelieve in drukletters in te vullen)

kleef hier een vignet van de ziekenkas

## 1. Persoonlijke gegevens

Naam en voornaam: .....

Adres: .....

.....

Gsm:..... Tel:.....

Geboortedatum: .....

Telefoon waar een lid van de familie kan bereikt worden: .....

Naam en voornaam: .....

Adres: .....

.....

## 2. Medische gegevens

Naam en telefoonnummer van de huisarts: .....

.....

Vroegere ziekten of heelkundige ingrepen: .....

.....

Lijdt het kind aan: suikerziekte - astma - hartkwaal - epilepsie - huidziekte

anderen: .....

Kan uw kind deelnemen aan normale activiteiten, zwemmen inclusief: JA-NEEN

zo neen, welke: .....

Zijn er opmerkingen waarmee rekening mee dient gehouden te worden zoals:

-snel vermoeid JA-NEEN

-bedwateren JA-NEEN

-andere: .....

Dient uw kind geneesmiddelen te nemen tijdens het kamp? (welke, hoe en wanneer?)

.....

Is uw kind allergisch voor: -geneesmiddelen: .....

.....

-bepaalde stoffen of voedingsmiddelen: .....

.....

Werd uw kind ingeënt tegen Tetanus: JA-NEEN

-zo ja, in welk jaar: .....

Andere inlichtingen of opmerkingen: .....

.....

Datum:

Handtekening:

# HOPPER



DE HOPPER IS DE WINKEL VAN DE SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN

**HOP  
PPER  
ER  
WINKEL**

**UNIFORMEN  
SLAAPZAKKEN  
TENTEN  
RUGZAKKEN**

**SC  
OUTS  
&  
GID  
SEN  
VLAANDEREN**

## Hopper Hasselt

Adres	Dorpsstraat 13 3500 Hasselt
Telefoon	(011) 22.42.42
E-mail	winkel.hasselt@hopper.be
Openingsuren	Open op woensdag van 14u tot 18u, vrijdag van 17u tot 19u. Zaterdag van 10u tot 13u en 14u tot 17u.

ONS GROEPSNUMMER IS

**L 1 1 0 2 S**

