



DEN
DOLLE.
LAVKI

JULI - AUGUSTUS 2010
LOURDESDOLLE

VOORWOORD

Beste ouders,
Beste Welp, Jongverkenner, Verkenner en Jin

Bij het openslaan van deze Dolle weet iedereen allang hoe laat het is. Het is weer tijd om op je vaste leesstek de laatste Dolle van het jaar te doornemen. Steevast is dat de “kampdolle”. Dit jaar is de laatste editie van uw favoriete tijdschrift echter nog specialer! Deze keer schotelen we u een rasechte “Lourdesdolle” voor!

Na al de geldactiviteiten en andere noodzakelijkheden zit de voorbereiding voor onze zevenjaarlijkse reis in een finaal stadium. De leiding is momenteel druk in de weer met het herstellen van het nodige materiaal, voorbereiden van spelen en indien ze niet alreeds zijn langsgekomen; huisbezoeken.

Anders als gewoonlijk is uiteraard het feit dat de verkenners en Jin niet met de fiets gaan maar ook dat het Lourdeskamp geen uitgesproken kampthema heeft! Een kamp zoals dat naar Lourdes behoeft uiteraard geen kampthema. De reis naar Lourdes-Plan is sowieso al stijlvol genoeg! Leer dus allemaal maar genoeg Spaans en mocht dat niet helpen is er nog steeds: “dos cervezas por favor!”

Voorzie u allen dus van een mooie snor, sombrero en nodige flamencomoves. Wees klaar voor de bomma’s en vergeet zeker uw lege flessen niet mee te nemen om al het nodige bronwater te vervoeren!

Tot in Lourdes!

JULI - AUGUSTUS 2010
LOURDESDOLLE

INHOUD

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Voorwoord | 2 |
| Inhoud | 3 |
| Woordje van de Baas | 4 |
| Smaakmaker | 5-6 |
| Etienne: een pelgrimage naar Lourdes | 7-8 |
| Programma | 9 |
| Kampthema | 10 |
| Kampadres | 11 |
| Mang: de Mangtent | 12 |
| Bagagelijst | 13-14 |
| Uniform | 15 |
| Kentekens | 16 |
| Best of: "Dje-kunt-et-nie-gelieve" | 17 |
| Best of "Zij hebben het gezegd" | 18-19 |
| Drebel Piktjers: Lourdes | 20-21 |
| Colofon | 22 |
| Medische fiche | 23 |
| Hopper | 24 |

**JULI - AUGUSTUS 2010
LOURDESDOLLE**

WOORDJE VAN: **DE BAAS**

Beste kapoen, welp, jongverkenner, verkenner en jin,
Beste ouders, oud-leiding,

Eindelijk! Binnen enkele dagen zitten we met de hele groep op de bus naar Lourdes en Plan. Het is het moment in onze scouts carrière waar we allemaal met volle verwachting naar hebben uitgekeken. Het belooft een onvergetelijk avontuur te worden. De voorbereiding zitten nu in de laatste fase en alle details krijgen definitief vorm.

We hebben gezorgd voor een goedgevulde en gevarieerde planning waar alle aspecten van het echte 'scout zijn' aan bod komen. Wandeltochten, avonturenparcours, workshops, spelen, koken,... het komt allemaal aan bod. Maar we gaan natuurlijk niet zomaar naar Lourdes. Dienstbaarheid, de goede daad en engagement zijn de dingen die van een scout een echte scout maken. De voornaamste reden van onze reis is dan ook een helpende hand bieden aan de ouderen en de zieken uit Hasselt en omstreken die op bedevaart zijn in Lourdes.

Voor mij, en ook voor enkele andere (oudere) leiders, wordt deze reis het sluitstuk van een mooie en lange scouts carrière. Na zo vele jaren bij de scouts te zijn wordt het tijd om een nieuwe, gemotiveerde generatie de kans te geven om onze groep te leiden. We hebben er dan ook het volste vertrouwen in dat de traditie van de groep voortgezet zal worden zoals dat ondertussen al 90 jaar gebeurt.

Met veel trots kijk ik terug op de voorbije jaren. We hebben er allemaal, hoop ik, een heleboel mooie herinneringen aan over gehouden, maar het meest waardevolle is de levenslange vriendschap die door de jaren heen ontstaan is. De hechte band onder de 'lavkianen', het groepsgevoel, is er nooit meer uit te krijgen. Ik hoop dat we binnen tientallen jaren die band nog altijd voelen, met de groep en zeker met de generatiegenoten. Ze zeggen wel altijd 'eens scout, altijd scout' maar 'eens Lavkiaan, altijd Lavkiaan' is toch nog altijd een beetje mooier...

Een stevige linker,

Gedreven Steenbok

JULI - AUGUSTUS 2010
LOURDESDOLLE

SMAAKMAKER

Lourdes heeft volgens de legende zijn naam te danken aan de Moorse veldheer Mirat die in de 8e eeuw de stad aanviel. Bij deze aanval zou een adelaar een enorme forel aan de voeten van Mirat hebben laten vallen. Deze was zag hier een slecht teken in en ging te raad bij de zwarte maagd van Puy. Daar werd hij zo overdonderd door haar schoonheid dat hij de aanval afblies en zich liet bekeren tot het Christendom. Zijn Christelijke naam werd Lorus, waaruit dan de huidige naam Lourdes is afgeleid.



De geschiedenis van het stadje gaat weliswaar verder terug. Uit archeologische vondsten blijkt dat de streek waar nu de stad ligt al minstens 13000 jaar bewoond was. Over vroege ontwikkelingen van de stad is weinig geweten, maar de eerste sporen van de burcht waar Lourdes zich rond ontwikkelde stammen uit de 1e eeuw v.Chr. In de vroege Middeleeuwen werd de stad bezet door de graven van Bigorre, een historische Zuid-Franse regio die terugging tot voor de Romeinse veroveringen. Tijdens de honderdjarige oorlog (14e-15e eeuw) maakte Lourdes een woelige tijd mee. Onder het mom van een verdrag viel de stad even in handen van de Engelsen (1360-1405) tot deze werd heroverd door Karel IV (Alias Karel de Gekke). Ook in de 16e eeuw kende Lourdes zijn moeilijkheden, deze keer vanwege de godsdienstoorlogen die woedde in Frankrijk tussen de Katholieken en de Hugenoten. In 1607 werd de stad officieel deel van het Franse koninkrijk.

Tot 1858 was Lourdes een rustig stadje van 4000 inwoners, maar op 11 februari van dat jaar veranderde dat allemaal toen de 14-jarige Bernadette Soubirous beweerde dat ze een prachtige vrouw had zien verschijnen aan de grot van Massabielle, deze vrouw maakte zich kenbaar als de "onbevleete ontvangenis", een naam in sommige gevallen aan de maagd Maria werd gegeven.

JULI - AUGUSTUS 2010
LOURDESDOLLE

SMAAKMAKER

Onze-Lieve-Vrouw zou in het totaal 18 keer aan Bernadette verschijnen vanuit een bepaalde hoek van de grot. Ze gaf aan Bernadette de boodschap dat men moest drinken van de bron, men een kapel bij de grot moest bouwen en dat men processies op deze plaats moest houden. De interesse in de plek groeide en vanaf 1859 bezochten duizenden pelgrims de plek van de verschijning. In 1864 werd er een standbeeld van de maagd Maria geplaatst in de nis waarin ze altijd verscheen voor Bernadette. Het aantal bezoekers sinds 1860 wordt geschat op een 200 miljoen en de kerk heeft sindsdien 67 miraculeuze genezingen vastgesteld die zouden zijn voortgekomen uit het drinken van het water.

Lourdes kent meerdere belangrijke kerken. De oudste is de crypte (1866), waarop later de basiliek van de onbevleete ontvangenis werd gebouwd (1876). De derde is de rozenkransbasiliek die voor de grote basiliek werd gebouwd (1899). Een minder conventioneel ontwerp is de basiliek van St. Pius X. Deze ondergrondse kerk werd in 1958 gebouwd om de volksstroom op te vangen die werd verwacht bij het honderdjarig bestaan van het bedevaartsoord. De basiliek kan plaats bieden aan 25000 gelovigen.

De meest recente belangrijke kerk is deze van St. Bernadette (1988), gelegen aan de overkant van de rivier.

Dagelijks vinden er in Lourdes twee belangrijke processies plaats, de processie van het heilige sacrament en de kaarsprocessie, waarbij de rozenkrans een centrale rol speelt in de aanbidding.



JULI - AUGUSTUS 2010
LOURDESDOLLE

ETIENNE: **EEN PELGRIMAGE NAAR LOURDES.**

Het is een goede traditie van de Lod Lavkigroep om bij gelegenheid van de zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten op pelgrimage te trekken naar Lourdes. Wij doen dit al sinds 1926, nu al voor de twaalfde keer, trouw aan de belofte van onze stichter Lod Lavki. Ook dit jaar staan we ten dienste van de zieken die aan de Limburgse diocesane bedevaart deelnemen onder leiding van onze bisschop Mgr. Hoogmartens.

In Lourdes, Compostella, Vezelay en Rome ... komen jaarlijks miljoenen pelgrims samen. Waarom doen ze dat? Wat trekt hen hier aan? Velen gaan op pelgrimage naar Lourdes om tot rust en inkeer te komen. Weg van de drukte van iedere dag om er nieuwe levenskracht op te doen. Ze zijn op zoek naar de zin van wat ze doen, naar de richting die hun leven moet uitgaan. Ze zijn uiteindelijk ook op zoek naar God die heel deze wereld draagt en leven geeft aan alles wat bestaat.

Velen ontdekken in Lourdes dat ze met hun vragen en twijfels niet alleen staan. Lourdes is een ontmoetingsplaats voor jongeren uit alle landen en culturen op zoek naar vriendschap en naar wat het leven de moeite waard maakt. Het is een andere wereld en een andere sfeer dan die van fuiven en popfestivals, maar daarom niet minder prettig en zeker niet altijd bloedernstig ; wel echt en nooit oppervlakkig. Zij zijn op zoek naar wat gelukkig maakt in het leven. Is het ieder voor zich? Is vriendschap mogelijk, en verbondenheid tussen mensen, met de natuur en met de Bron van het leven? Het is een feit dat die verbondenheid tussen mensen sterk waarneembaar is in Lourdes. Vele zieke, gehandicapte en oudere mensen, die thuis soms geïsoleerd en eenzaam zijn, ervaren op hun bedevaart naar Lourdes dat ze erbij horen – zelfs een ereplaats krijgen en een voorkeursbehandeling. Zij staan centraal in de gemeenschappelijke vieringen. Dankzij de aandacht van begeleiders en voorbijgangers vatten ze weer moed en levenskracht om met hun ziek zijn, hun handicap en beperkingen verder te leven.

JULI - AUGUSTUS 2010
LOURDESDOLLE

ETIENNE:

EEN PELGRIMAGE NAAR LOURDES.

En al wie dicht bij hen willen staan, krijgen als beloning het echt goede gevoel dat ze voor iemand iets hebben kunnen doen, voor iemand iets mochten betekenen.

Dit zijn dan ook de echte wonderen die er in Lourdes gebeuren : mensen die weer kunnen lachen, weer zin hebben in het leven, weer kunnen geloven in mensen ondanks ontgoochelingen en tegenslagen.

Beste scoutsvrienden, vele mensen zullen jullie dankbaar zijn voor allerlei attenties: een helpende hand, een babbel, een vriendelijk woord, een glas water.

Ik wens jullie ook goede vrienden toe in de ontmoeting met jongeren uit heel de wereld, scouts en anderen, die zoals jullie van hun leven iets willen maken ten dienste van de anderen.

Ik hoop dat jullie in Lourdes iets van Gods nabijheid ervaren door mensen die met vertrouwen tot God bidden, in Hem geloven omdat zij Hem in hun leven ontmoet hebben, soms doorheen veel tegenslagen. Ik hoop tevens dat er een voelbare verbondenheid groeit met de pelgrims, jong en oud, in de avondlijke lichtprocessie, want ieder mens is een vonk van Gods liefde in deze wereld. Ik hoop dat jullie door al deze ervaringen als dankbare jongeren mogen leven.

Ik wens jullie veel deugd en vriendschap tijdens deze pelgrimage en verder op ons kamp in de Spaanse Pyreneeën.



JULI - AUGUSTUS 2010
LOURDESDOLLE

PROGRAMMA

15 JULI: Schouwing. Zoals gewoonlijk houden we voor het kamp een schouwing om de bagage te verzamelen want we kunnen uiteraard niet alles meenemen in de bus! We spreken af om 16u aan het college. Iedereen is in perfect in uniform, zoals gewoonlijk.

17 JULI: Viering in de basiliek. We spreken af om 13u aan het college. Om ons kamp goed te starten beginnen we met een misviering in de basiliek en maken we nog een mooie groepsfoto. Breng voor de zekerheid ook maar al je documenten mee zodat we ook dat nog eens kunnen checken. Iedereen is aanwezig, uiteraard in perfect uniform. Vandaag start de Lourdesreis al echt! Vandaag begint het avontuur! Na de mis mag iedereen naar huis om zich mentaal voor te bereiden op de rit.

18 JULI: Vertrek naar Lourdes. We spreken af om kwart voor vier 's ochtends aan het Cultureel Centrum. Daar zullen twee autocars met bijhorende chauffeurs ons opwachten. We beseffen dat het vroeg is maar probeer toch stipt op tijd aan het Cultureel Centrum te zijn, zo lopen we geen extra vertraging op en zijn we alleen maar sneller in Lourdes!

23 JULI: Vertrek naar Lourdes/Aankomst Plan. Vandaag start het tweede deel van ons kamp. Ola senior!

1 AUGUSTUS: Vertrek naar hometown Hasselt, het wordt tijd dat we onze lieve moedertjes nog eens terugzien en de eerste dag van augustus is daar het geschikte moment voor!

2 AUGUSTUS: Na een hele nacht gereden te hebben komen we 's ochtends aan in Hasselt. Het exacte uur van aankomst weten we uiteraard nog niet, maar dat wordt doorgegeven aan de leiders ter plaatse en zal dezelfde ochtend nog op de site gezet worden!

**JULI - AUGUSTUS 2010
LOURDESDOLLE**

KAMP THEMA

Zoals eerder vermeld in het voorwoord is er dit jaar niet echt een uitgesproken kampthema. Daarom kunnen we jullie enkel blij maken met een korte introductie over de reis naar Lourdes en Plan.

De momenten die we doorbrengen in Lourdes zullen volledig in het teken staan van de diocesane bedevaart en het wonder van de Lourdesgrot. We zullen de kans niet laten schieten om meer te weten te komen over Bernadette en haar grot! Vanaf het moment dat jullie in de bus stappen begint een ongelooflijk leerproces over Lourdes en Plan!

In Plan zal het kamp uiteraard een subtiel Spaans tintje krijgen. Dat wil zeggen: aangepast eten, voldoende siësta's en Spaanse les met Michel, Reygel en Trippas! Wederom zullen we geen tijd verspillen en zullen we jullie alles leren wat wij weten! Wees maar gerust, als jullie op 2 augustus in Hasselt aankomen dansen we de Macarena achterstevoren en kennen we "Dos Cervezas" volledig uit ons hoofd, als dat nog niet geval is tenminste!

Verwacht jullie dus maar aan een paar mooie kerkbezoeken in Lourdes, het bezoek aan de kruisweg en de lichtprocessie! Wees klaar voor een super groepsspel, chorizo, Spaanse schonen en nog veel meer!



JULI - AUGUSTUS 2010
LOURDESDOLLE

KAMPADRES

Voor de briefwisseling:

Lourdes:
Village des Jeunes
Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes
Rue Monseigneur Rodhain
65108 Lourdes Cedex
France
Scouts Lod Lavki
Naam + Voornaam + Tak van uw zoon

Plan:
Miguel Angel Fumanal
22367 Plan (Huesca)
Espana
Scouts Lod Lavki
Naam + Voornaam + Tak van uw zoon

In noodsituaties kan u op de volgende telefoonnummers terecht:

Groepsleider Dries: 0494/452590
Assistent Patrick: 0472/502473

Let wel, deze gsm's kunnen mogelijk afstaan maar spreek gerust een boodschap in en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

JULI - AUGUSTUS 2010
LOURDESDOLLE

MANG: **DE MANGTENT**

Beste Scoutsvrienden van Bernard
Beste leiding,
Beste leden van Lod Lavki,
Beste ouders,
Beste vrienden en kennissen,



De tijd gaat snel en Lod Lavki staat aan de vooravond van haar mooiste groepsactiviteit: de reis naar Lourdes en Plan.

Op 18 oktober vorig jaar hebben wij samen met familie, vrienden en kennissen maar ook vooral met jullie, Lod Lavki, onze zoon en broer Bernard voor de 1e maal herdacht tijdens een bezinningsmoment en achteraf met een goede pint op de Kaai 16.

Wij waren ongelofelijk onder de indruk van de sympathie en steun die we toen van jullie allemaal opnieuw hebben mogen ontvangen. Het was hartverwarmend en tot vandaag putten we nog altijd energie uit dit moment om ook op de moeilijke momenten door te gaan. Samen met de leiding van Lod Lavki hadden we de afspraak gemaakt dat de vrije gift van deze avond zou gaan naar de aankoop van een nieuwe tent voor de groep. Het bedrag dat hiervoor nodig was werd ruim overschreden (meer dan 2500€).

De tent is inmiddels aangekocht en het wordt de “MANG” tent. Bernard zijn naam als welpenleider... Zo blijft hij voor vele jaren nog een deel van wat voor hem heel dierbaar was: De scouts Lod Lavki en de vele vriendschappen die erbij hoorden. De “MANG” tent gaat mee naar Lourdes en daar zijn we blij om! Wij wensen de leiding en heel de groep een fantastische reis met veel plezier en ook ingetogen momenten en een behouden thuiskomst.

Iedereen héél veel dank voor de steun, de troost en de begrijpende woorden!

Frank, Hilde, Manu en Marianne Vols – Theunissen

JULI - AUGUSTUS 2010
LOURDESDOLLE

BAGAGELIJST

1. Kleren (voor 14 dagen)

- * uniform, helemaal in orde natuurlijk (elders in dit boekje staat de uitleg)
- * sportkleren: shorts, sportschoenen, eventueel training
- * zwemkleren: zwembroek, schoenen die nat mogen worden
- * regenkledij: laarzen, regenjas, (eventueel regenbroek)
- * voldoende ondergoed en extra kousen
- * broeken (lange en korte)
- * kleren die vuil mogen worden (eventueel zelfs weggegooid...)
- * pulls (zeker ook een warme pull want 's avonds is het koud)
- * T-shirts, hemdjes, polokes zodat je stijlvol je paella kan eten
- * waterdicht stevig schoeisel; we zullen toch wel wat moeten afwandelen
- * linnenzak voor de vuile was

2. Slaapgerief

- * Veldbed, luchtmatras, maar GEEN groot plooiwed.
- Voor VK en Jin: matje en tentje (per drie), voor tweedaagse
- * Slaapzak en eventueel een deken(het is heel koud 's nachts)
- * Pyjama
- * Knuffelbeer

3. Toiletgerief

- * Zeep, tandenborstel, tandpasta, scheergerief, kam, gel
- * Voldoende washandjes en handdoeken
- * Waskom
- * Shampoo en alle mogelijke zalfjes om in vorm te blijven

4. Patrouille (niet voor welpen en jv's)

- * 2 lege confituurpotten
- * 4 keukenhanddoeken per persoon
- * kompas
- * tentverlichting, maar niets met gas en zeker geen kaarsen

5. eetgerief (enkel de Vk en Jin, niet voor welpen en Jv's)

- * gamel, bestek en drinkbeker

JULI - AUGUSTUS 2010
LOURDESDOLLE

BAGAGELIJST

6. Allerlei

- * Pen, papier en enveloppen om uw lief en aanverwante toestanden op de hoogte te kunnen houden van uw avontuurtjes met de bomma's.
- * Zonnebril, zonnecreme en pet (VERPLICHT)
- * Anti-insekten middel
- * Identiteitskaart
- * Lunchpakket voor de EERSTE DAG
- * Fluo-vestje
- * Pillamp met eventueel reservebatterijen
- * Vuvuzela

7. Algemene tips

- * VK en Jin pakken alles best in een stevige rugzak gezien ze die nodig hebben op tweedaagse.
- * Supporter voor Wim Vansevenant en niet voor Alberto Contador
- * Voorzie alles van een naamkaartje of etiket
- * Steek de kleren die je eerst nodig hebt vanboven in je rugzak!
- * Als je medicijnen moet nemen, schrijf je dit op je medische fiche en geef je deze medicijnen aan de leiding
- * Medische fiche en sis-kaart worden afgegeven op de schouwing
- * Hang niks aan je rugzak want dat gaat enkel maar verloren op de camion, je neemt beter een extra tas mee ipv je botten, matje en slaapzak aan je rugzak te binden.
- * Als je reispilletjes moet nemen, neem je die een uur voor je vertrekt met de bus!
- * Pak je rugzak zelf in, zo weet je waar alles steekt. Bespaart je eindeloze ruzies met je moeder achteraf. Je koopt haar trouwens beter een bloemetje.
- * Als je gaat winkelen bij A&S Adventure, laat je lidkaart dan zien aan de kassa. De groep krijgt elk jaar een aankoopbon met een percentage van jullie aankopen.
- * Vergeet zeker het "BELGIE"-lintje niet, dat boven je linkerborstzak moet komen!

JULI - AUGUSTUS 2010
LOURDESDOLLE

UNIFORM



Het is de traditie in onze groep dat we allemaal hetzelfde uniform dragen. En om zeker te zijn dat wel allemaal hetzelfde beeld van dat uniform hebben volgt hierna de ongelooflijk goede en juiste beschrijving van wat een uniform inhoudt.



Welpen, jongverkenners, verkenners en jin:

- Korte of lange uniformbroek
- Groene trui
- Bruine lederen scoutsriem
- Bruine, grijze of groene sokken (groene enkel voor welpen)



- Grijze das met dasring, opgeplooid of opgerold tot aan het dasschildje
- Beige uniformhemd



Mochten er nog problemen zijn, kan u altijd naar de leiding kijken die ten alle tijden in orde is met haar uniform.

Voor kentekens kan u zich trouwens altijd wenden tot de welpenleiding.



Let op! Voor de Lourdesreis vragen we extra aandacht voor de uniformpull. We zouden nog eens nadrukkelijk willen vragen dat iedereen er rekening mee houdt dat hij een groene trui heeft!

JULI - AUGUSTUS 2010
LOURDESDOLLE

KENTEKENS

Groepslintje van Lod Lavki komt net onder de schoudernaad van de rechtermouw is verkrijgbaar bij de leiding.

Patrouillelinten aan de linkerschouderklep. Deze worden nog uitgedeeld!

Takkenteken op de rechtermouw. Net onder het groepslintje

Het jaarteken, elk jaar een nieuw, draag je rechts vooraan net boven borstzak



Beloftekenteken, komt midden op de linkerborstzak. Enkel voor diegene die hun belofte al gedaan hebben

Dasschildje (verkrijgbaar bij de groep) komt op de grijze scoutsdas (verkrijgbaar in de scoutshop)



Groepsschildje (A): in de punt van je das

Groepslintje (A): onder de naad van de rechtermouw van je hemd

Takkenteken (A): op je rechtermouw, midden tussen groepslintje en elleboog

Jaarkenteken (A): midden boven je rechterborstzak

Nestschildje (W): op de linkermouw enkele centimeters onder de schoudernaad

Wolventeken (W) midden op de linkerborstzak van je hemd, bruine wolf voor 1ste en 2de-jaars, grijze wolf voor 3de-jaars

Beloftekenteken (JV+): midden linkerborstzak van je hemd als je je belofte hebt gedaan

Patrouillelinten (JV+): aan de linkerschouder

PL- of HPLlinten (JV+): op linkerborstzak, wit lint aan weerszijde van het beloftekenteken

Totem (T+): op je linkermouw, onder je patrouillelinten

A: Allen - W: enkel welpen - JV+: vanaf jongverkenner - T+: vanaf je totem

Voor Lourdes: het België-lintje boven de linkerborstzak.

JULI - AUGUSTUS 2010
LOURDESDOLLE

BEST OF: **DJE KUNT ET NIE GELIEVE**

De kapoenen houden van piratenvergaderingen.
Hubie niet moet betalen want hij rijdt nog niet met de auto.
De kapoenen aan het muiten gaan.
Leider Shteppez naar zijn mama moet luisteren!
We eigenlijk allemaal naar onze mama's moeten luisteren.
Leider Arnaud zijn jas niet wil aandoen.
Leider Daan door de zetel zakte.
Alles goed is met diezelfde zetel.
Er bepaalde leiders intenties hebben om glazen te breken.
We daar bezoek hebben gekregen van Michael Jackson.
Leider Tabagui goed is in het slaan van homeruns.
Er nog steeds één onvervalste Intermezzo-koning onder ons is.
De jinners een hespje in de groep hebben
Er een bambi'tje in de groep is
De Gnorgel op 5 maart was
Die dit jaar zeker en vast weer een knaller was
Leider Daan zeer goed kan tellen
Vooral na de komma
De Baas zijn eigen Casa di Basio heeft
De groep klaar is voor Lourdes
De kapoenen van verven houden
Leider Shteppez eten steelt.
Niemand nog weet waarom.
Hendrik zeer goed kan dansen.
Leider Chef zeer trots op hem zou zijn.
Leider Karel zijn asem weer al eens kwijt was.
Leider Daan zeer veel van muziek kent!
Maxime graag naar technopolis wil gaan.
De kapoenen uitstekende koks zijn.
Gras na al die jaren nog steeds groen is
Dit al de laatste zin is
Ik er maar mee stop

JULI - AUGUSTUS 2010
LOURDESDOLLE

BEST OF: **ZIJ HEBBEN HET GEZEGD**

“Hubie, uw vriendin is mooi” – X

“Vanbinnen” – Vandenaarro

“We moeten een glas breken!” - Willem Gruyters

“Karel?” – Baas

“Wat is er?” – Karel

“Gij stak uw hand op.” – Baas

“Nee, neen, ik was aan het pitten” - Karel

“Ik mocht mijn korte broek niet aandoen van mij mama!” - Steppez

“Leider, heb je dat T-shirt nu nog steeds aan?” Aiko vs Keunen

“Dat boekje kost vrije gift” - Michiel Vuylsteke

“Mijn mama knipt mijn teennagels!” – Frederick VC

”Busmaatschappij de blauwe vogel” - Stier

“De Witte Merel?” - Tabaqui

” Die ja!” - Stier

“We hadden 11,19 leden” - Daan

“Nee Jans, laat mij maar even spreken” - Keunen

“Stefaan, uw haar trekt op niks” - Spaas

“Ja, dat komt door mijn uniform” - Stefaan

“Mr Sunshine” – Daan Lambrechts herkent Mr Brightside uit de duizend.

“Zie het als een bezinning” - Stefaan

JULI - AUGUSTUS 2010
LOURDESDOLLE

BEST OF: **ZIJ HEBBEN HET GEZEGD**

“Kobe, is dat een rugzak van 50 liter?” - Lorenz

“Dat weet ik niet, ik doe daar nooit water in” - Kobe

“Het is hier zo stil?” - Hubie

“Ik denk dat we even een glas moeten breken!” - Gruyters

“Hoe zit dat nu met de péage?” - Gruyters

“De code is 1456” – Van Coppenolle

“Dat kan niet, dat slot heeft maar vier cijfers!” - Hubie

“Damme we gaan beginnen hé!. Damme we zijn begonnen hé!” - Jan Gruyters, Lod Lavki Legend

“Floris, wa gaat gij later studeren? “ - Reygel

“Burgemeester !” - Floris

“Uw GSM gebruiken om te bellen ? Waarom zou ge da doen ? “ - Karel

“Ik distantieer me dit van dat” - Willem G

“Dj Kornj had geen bmx man, da was gewoon een kleine fiets” - Floris

“We go play a spel, we go play trade tocht, it’s a trading game” - Paradis legt

Fernando het principe van een ruiltocht uit

“Werkt Ruyt niet meer in de GoSport?” - Deurzie

“Den deze heeft het gezegd!” - Jan Gruyters, Lod Lavki Legend

JULI - AUGUSTUS 2010
LOURDESDOLLE

DREBEL PIKTJERS: **LOURDES**



JULI - AUGUSTUS 2010
LOURDESDOLLE

DREBEL PIKTJERS: **LOURDES**



JULI - AUGUSTUS 2010
LOURDESDOLLE

COLOFON

Den Dolle is het groepsblad van de scouts Lod Lavki Hasselt en verschijnt 6x per jaar.

Kampeditie/Lourdesdolle
Jaargang 32
2009-2010

Den Dolle heeft een vaste redactie:

Laurens Bots, Bart Gruyters en Maxim Hoebreckx

Foto's van:

<http://www.google.be>
<http://www.lodlavki.be>

Verantwoordelijke uitgever:

Laurens Bots
Lentestraat 10
3500 Hasselt

**JULI - AUGUSTUS 2010
LOURDESDOLLE**

MEDISCHE FICHE

(gelieve in drukletters in te vullen)

kleef hier een vignet van de ziekenkas

1. Persoonlijke gegevens

Naam en voornaam:

Adres:

.....

Gsm:..... Tel:.....

Geboortedatum:

Telefoon waar een lid van de familie kan bereikt worden:

Naam en voornaam:

Adres:

.....

2. Medische gegevens

Naam en telefoonnummer van de huisarts:

.....

Vroegere ziekten of heelkundige ingrepen:

.....

Lijdt het kind aan: suikerziekte - astma - hartkwaal - epilepsie - huidziekte

anderen:

Kan uw kind deelnemen aan normale activiteiten, zwemmen inclusief: JA-NEEN

zo neen, welke:

Zijn er opmerkingen waarmee rekening mee dient gehouden te worden zoals:

-snel vermoeid JA-NEEN

-bedwateren JA-NEEN

-andere:

Dient uw kind geneesmiddelen te nemen tijdens het kamp? (welke, hoe en wanneer?)

.....

Is uw kind allergisch voor: -geneesmiddelen:

.....

-bepaalde stoffen of voedingsmiddelen:

.....

Werd uw kind ingeënt tegen Tetanus: JA-NEEN

-zo ja, in welk jaar:

Andere inlichtingen of opmerkingen:

.....

Datum:

Handtekening:

JULI - AUGUSTUS 2010
LOURDESDOLLE

HOPPER



DE HOPPER IS DE WINKEL VAN DE SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN

HOP PPER ER WINKEL

**UNIFORMEN
SLAAPZAKKEN
TENTEN
RUGZAKKEN**

SC OUTS & GID SEN VLAANDEREN

Hopper Hasselt

| | |
|--------------|---|
| Adres | Dorpsstraat 13 3500 Hasselt |
| Telefoon | (011) 22.42.42 |
| E-mail | winkel.hasselt@hopper.be |
| Openingsuren | Open op woensdag van 14u tot 18u, vrijdag van 17u tot 19u. Zaterdag van 10u tot 13u en 14u tot 17u. |

ONS GROEPSNUMMER IS

L 1 1 0 2 S



**JULI - AUGUSTUS 2010
LOURDESDOLLE**